



XL

MAART / APRIL 2024



Palmpasen

Pasen komt in zicht

We zijn al halverwege de Veertigdagentijd en dat betekent dat de Stille Week en Pasen in zicht komen. Een bijzondere tijd van het jaar, waarin we ook weer hopen op een uitbundig bloeiende Tientjesboom!

VIERINGEN IN DE RUÏNEKERK

10 mrt	10.00 uur	4e zondag 40-dagentijd ds. Engele Wijnsma
17 mrt	10.00 uur	5e zondag 40-dagentijd ds. Engele Wijnsma
24 mrt	10.00 uur	Palmpasen ds. Engele Wijnsma muziek: Pieter Rynja (orgel) en Victor Posch (saxofoon)
28 mrt	19.00 uur	Witte Donderdag ds. Engele Wijnsma muziek: Zanggroep Ruïnekerk o.l.v. Maria Delver
29 mrt	16.00 uur	Goede Vrijdag Stabat Mater (Pergolesi)
30 mrt	20.00 uur	Stille Zaterdag Collectae Passionis
31 mrt	10.00 uur	Paasmorgen ds. Engele Wijnsma muziek: Zanggroep Ruïnekerk Bergen
7 apr	10.00 uur	pastor Marc van de Giessen
14 apr	10.00 uur	ds. Engele Wijnsma
21 apr	10.00 uur	ds. Rudi Oranje (Alkmaar)



Dankzij Studio Ruïnekerk zijn onze vieringen
altijd LIVE of LATER te volgen via
www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484.
Meestal zijn ze ook in heel Noord-Holland LIVE
te zien via de lokale tv-zender RTV80
(op jouw tv via Ziggokanaal 44
en KPN-kanaal 1493).

EEN INTENS GEKLEURD PASEN

Binnenkort kunnen al onze leden en relaties weer een Paaskaart in de bus verwachten. Daarop zal de Ruïnekerk te zien zijn als in een schilderij van Van Gogh. Zo dringt kunstmatige intelligentie ook onze kerk binnen. Dat begon met de vele vertalingen voor de Oekraïners en de Duitse en Engelse vertaling van de preken. Die zijn bijna elke zondag voor toeristen in de kerk beschikbaar. Hoe dan ook: onze nieuwe Paaskaart is vormgegeven met intense kleuren van artificial intelligence.

**Wat zou het mooi zijn als wij zelf dit jaar Pasen ook intens gekleurd
mogen beleven. Mede daarom luidt het thema van de
Veertigdagentijd en Pasen dan ook:
'Goed dat jij er bent!'**

Wat zou het mooi zijn als wij zelf dit jaar Pasen ook intens gekleurd mogen beleven. Mede daarom luidt het thema van de Veertigdagentijd en Pasen dan ook: 'Goed dat jij er bent!' We lezen steeds Bijbelverhalen waarin mensen betekenis geven aan het leven van elkaar. Te denken valt aan Jezus zelf, maar ook aan Maria Magdalena, de tollenaar Levi en de farizeeër Simon. Allemaal heel verschillende mensen. Sommigen verrassen ons, anderen roepen irritaties op. We mogen onszelf -als het ware- spiegelen aan die verhalen. Daarin wordt duidelijk dat Jezus ons oproept om elkaar te dragen, ook als je het oneens bent met elkaar. Of als je iemand minder leuk of aardig vindt. Jezus is kritisch op mensen die anderen in een negatief daglicht stellen of geneigd zijn elkaar te veroordelen.

Het 'blijven-dragen-van-elkaar' houdt ons onderling verbonden en versterkt de veelkleurigheid van onze gemeenschap of community. Als het ons lukt om elkaar te zien als iemand die jou en mij is toevertrouwd, geven we invulling aan onze roeping. Onze Paaskaart 2024 sluit daar straks bij aan. Het kan een intens gekleurd Pasen worden, als we samen de liefde van Christus levend houden. Pasen begint met opstanding en het loslaten van negatieve gedachten uit het verleden. Daarna kan Pasen handen en voeten krijgen in een warme manier van omgang met elkaar. Dat het zo moge zijn! •

Ds. Engele Wijnsma

COLLECTES TIJDENS DE VIERINGEN

Voor al onze wekelijkse goede doelen kun je online doneren via NL04RABO 0358515475 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen. **Natuurlijk is elk bedrag meer dan welkom!**



Wil je meedoen met de collecte? Scan de QR-code

COLLECTEDOELEN VAN DE DIACONIE

- 10 mrt Tientjesboom: ondersteuning zwerfjongeren in de regio
- 17 mrt Tientjesboom: ondersteuning zwerfjongeren in de regio
- 24 mrt Tientjesboom: ondersteuning zwerfjongeren in de regio
- 31 mrt Tientjesboom: ondersteuning zwerfjongeren in de regio
- 7 apr Werkgroep ZWO
- 14 apr KiA – Rwanda: kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
- 21 apr PKN – Het vakantiebureau, diaconaal vakantiewerk

KiA = Kerk in Actie, de warm(st)e hand van de Protestantse Kerk Nederland

COLLECTEOPBRENGSTEN

		Diaconie	Past. & eredienst
14 jan	Stichting De Zwaan Alkmaar – Inloophuis	€200	€174
21 jan	PKN – Pionieren in Nederland	€89	€139
28 jan	PKN – Jonge generaties in NL: interactief bijbelspel	€99	€144
4 feb	Diaconie – Voedselbank Alkmaar en omgeving	€465	€374
11 feb	Hulp aan docente in Afghanistan	€2.375	€1.224
18 feb	KiA – Omzien naar gevangenen in Nederland	€136	€115
25 feb	Diaconie – In 100 weken uit extreme armoede	€200	€140



TIENTJESBOOM VOOR ZWERFJONGEREN REGIO ALKMAAR

De periode tussen Carnaval en Pasen heet vanouds de Vastentijd. Al sinds de Middeleeuwen is het gebruik om dan zes weken te consuminderen. Het uitgespaarde geld kunnen mensen schenken aan minder bedeelden. Dit jaar mag de Tientjesboom in de Ruinekerk bloeien voor zwerfjongeren in onze regio. Velen van hebben zorg nodig bij traumabehandeling, drugsproblematiek, scholing en werk. Hiervoor werkt Community Ruinekerk samen met de opvang bij Stichting dnoDoen. De ruimten waar deze jongeren verblijven, zijn uiterst sober en koel. Het personeel zou graag zien dat deze kamers huiselijker gemaakt worden. Ook hebben sommige van deze jongeren een budget nodig voor kleding, schoenen en leermiddelen. Iedereen kan hen helpen met een mooie opbrengst aan de Tientjesboom. Natuurlijk zijn halve tientjes (€5) en dubbele tientjes (€20) ook welkom. Je kunt tijdens de viering op zondagmorgen je eigen tientje ophangen. En maak je het liever over, dan hangen wij jouw tientje in de boom na ontvangst op NL04 RABO 0358515475 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen, o.v.v. Tientjesboom. In principe zijn deze giften fiscaal aftrekbaar. Hopelijk staat de Tientjesboom op Paasmorgen 31 maart in volle bloei! •

CULTURELE KERK IN APRIL

We wijzen jullie hier graag op het optreden van het **Bergens Koor** op **zondagmiddag 14 april**, met als motto 'À la recherche du temps perdu'.

Ook zeer het vermelden waard: op **vrijdag 19 april** bezingen **Maurits Fondse & Band** 'The Story of Billy Joel'. Aan de hand van zijn beroemde songs (en onbekendere parels) vertelt Fondse het levensverhaal van deze New Yorkse straatjongen. (Wie denkt: waar ken ik Maurits ook alweer van...? Hij is met zijn vrouw Britta Maria een regelmatige en zeer gewaardeerde muzikale gast in onze vieringen!) Op ruinekerk.nl vind je alle informatie, ook over andere evenementen. •

LANCERING GEZAMENLIJKE WEBSITE

Als het goed is, gaat nog deze maand de nieuwe gezamenlijke website van de Stichting Ruinekerk, de Vrienden van de Ruinekerk én de Protestantse Gemeente Bergen in de lucht. Dat betekent dat alle activiteiten in onze kerk op één plek samen komen: op ruinekerk.nl. Hoe mooi is dat!

De website kerkinbergen.nl gaat dus verdwijnen. Alle e-mailadressen die eindigen op @kerkinbergen.nl worden omgezet naar @ruinekerk.nl. Dat zal even wennen zijn en daarom komt er ook een overgangperiode. Over een half jaar weten we niet beter! •

DIT KWAM AAN DE ORDE...

... in de kerkenraadsvergadering van 16 januari

Een korte terugblik op de vergadering van januari. De kerkenraad kozen wederom unaniem voor Herma Kan als voorzitter en Wim Wiersema als scribe. Beiden hebben dit geaccepteerd, waarbij Herma wel heeft gevraagd om back-up. Henriëtte Doeve en Engele Wijnsma hebben zich daartoe bereid verklaard. De diaconie heeft als Tientjesboom-doel gekozen voor ondersteuning van zwerfjongeren, een project in de buurt van Bergen. Inmiddels zijn jullie hiervan op de hoogte.

ONZE VIERINGEN ROND PASEN



PALMPASENVIERING

Zondag 24 maart zijn alle kinderen welkom om een Palmpasestok te maken. Ook voor hun ouders en grootouders staat een stoel gereed. Vóór de viering staan de ezels Langoor en Mamalou al klaar voor een rondje om de kerk. De zondag van Palmpasen behoort tot de mooiste van het jaar, met ouderen die kinderen toezingen bij hun optocht door de kerk. Tekstschrijver, zanger, pianist en vooral saxofonist Victor Posch is onze muzikale gast. We gaan er dan ook vanuit dat het weer een verrassend mooie viering wordt!

WITTE DONDERDAG: HERDENKING LAATSTE AVONDMAAL

Op de avond voor zijn sterven viert Jezus zijn laatste avondmaal met zijn vrienden. Later die avond wordt hij gearresteerd en in een showproces veroordeeld. Uiteindelijk sterft Jezus op Goede Vrijdag aan het kruis. Dit passieverhaal zal gelezen worden door verschillende stemmen. Ook de aanwezigen zullen brood en wijn delen. Zanggroep Ruïnekerk o.l.v. Maria Delver verleent muzikale medewerking. Dit jaar volgen we het complete passieverhaal, zoals gecomponeerd in het Evangelie naar Lukas. Lijkt het je boeiend om in de huid van één van de aanwezigen van het verhaal te kruipen en ook enkele teksten te lezen, meld je dan tijdig aan via kerkbrief@kerkinbergen.nl. Natuurlijk kun je de bijeenkomst ook bezoeken als toehoorder en stille getuige.

Tijdstip: 28 maart, 19.00 uur.



GOEDE VRIJDAG: STABAT MATER

Al bijna 40 jaar wordt dit muziekstuk op Goede Vrijdag uitgevoerd in de Ruïnekerk. Het Stabat Mater (= daar staat ze, de moeder van die jongen aan het kruis) vertelt het verhaal van Maria die moet toezien hoe haar oudste zoon sterft. Het is tegelijk een verhaal van alle tijden. De uitvoerende musici zijn dit jaar: Sabine Kirsten (sopraan), Ingrid Stijssiger (mezzosopraan), Gregor Overtoom (viool), Erna Sommer (viool), Jorien van Tuinen (altviool) en Irene van den Heuvel (cello). Gastheer is ds. Engele Wijnsma, die het Stabat Mater kort inleidt.

Entree: pro Deo, vrijwillige en/of vrijgevege gift bij de uitgang voor de muzikanten. **Tijdstip: 29 maart, 16.00 uur.**



PAASWAKE OP STILLE ZATERDAG: COLLECTAE PASSIONIS

Omdat de belangstelling voor de avondviering voor Pasen terugliep, zijn we hiermee de laatste jaren gaan experimenteren. Twee keer hielden we het evenement 'Van donker naar Licht' met verschillende muzikanten. Dit jaar zijn we benaderd door ds. Erik Jan Tillema, die samen met Tess Marique (sopraan) en Annelies Komen (piano) een programma aanbiedt dat een brug vormt tussen Goede Vrijdag en Pasen. Het vertelt het lijdensverhaal, afgewisseld met liederen uit de Matthäuspasion en de Johannespassion van Bach en uit de Messiah van Händel.

Entree €10, reserveren kan via: passionis@kerkinbergen.nl.

Tijdstip: 30 maart, 20.00 uur. ●

In het Sterckenhuis is een tentoonstelling over 450 jaar Ruïnekerk. De PGB heeft hiervoor een aantal stukken in bruikleen gegeven.

Het verslag van 27 februari ontbreekt hier helaas. Door omstandigheden ben ik niet bij deze vergadering geweest en ontbrak het me ook aan tijd om met de info uit de vergadering een stuk op te stellen.

In de vorige wekelijkse Kerkbrief stond wel een korte terugblik op deze vergadering. In april verwacht ik weer een uitgebreider artikel aan te leveren! ●

Hartelijke groeten, Wim Wiersema, scriba

HERDENKING BRAND RUIÑEKERK

Zondag 18 februari was het 450 jaar geleden dat de Bergense dorpskerk verwoest werd door een brand. Dit was een gelegenheid om te herinneren. In onze kerk werd een oecumenische Taizéviering gehouden. Ingrid van der Aart, voorzitter van de parochieraad en pastoraal werker, ging samen voor met pastor Marc van de Giessen. De viering werd muzikaal omlijst door de Zanggroep Ruïnekerk. De pastoor van Bergen Jan Jaap van Peperstraten bracht een cadeau bij de viering – een mooi geïllustreerde kaars – om deze historische gebeurtenis te markeren.

De dag werd georganiseerd door de vrienden van het Mirakel en enorm goed geleid Joop Bekius en Monique van Zelst. Hulde! In het voorbereidingscomité van de dag was ook de Protestantse gemeente vertegenwoordigd. In de middag speelde de groep Vive les Gueux, de kinderburgemeester sloeg de eerste tinnen penning en er was soldatensoep gemaakt. Letterlijk hoogtepunt van de dag waren de rondleidingen in de klokkentoren door Joost Bergsma. En niet te vergeten: een nieuw geschreven gedicht over de Ruïnekerk, door dichter Theo Olthuis zelf voorgedragen. Alles bij elkaar een prachtige dag! ●

Met vriendelijke groet, Marc van de Giessen



NIEUW LICHT: HELEN BOTMAN & PETER VAN VLEUTEN

Dit maandelijks tv-programma met publiek op RTV80 mikt op zin en verdieping doordeweeks. Woensdag 13 maart zijn Helen Botman en Peter van Vleuten te gast. Deze lokaal zeer populaire muzikanten vertellen over de bronnen van hun inspiratie en gaan in op de vraag naar wat hen begeistert in de muziek. Natuurlijk zullen Helen en Peter ook enkele nummers ten gehore brengen. Interviewer is Engele Wijnsma. Graag om 20.00 uur aanwezig in de kerk i.v.m. de opname. De koffie staat voor je klaar. De uitzending start om 20.15 uur en is te zien op bijna elke tv in Noord-Holland via de lokale zender RTV80 (Ziggokanaal 44 of KPN-kanaal 1493). Entree: pro Deo. •

PREDIKANT MET STUDIEVERLOF

Van 3 april tot 10 april gaat Engele Wijnsma zich met enkele theologen en historici verdiepen in de Italiaanse kunst en architectuur in Bologna. Het zal hem vast helpen om bijzondere kunstwerken een plek te geven in de vieringen. In de huidige periode van de 40dagentijd maken we ook veel gebruik van kunstwerken bij de uitleg van de Bijbel. Recent kreeg El Greco een prominente plek. Zondag 10 maart is de schilder Paolo Veronese aan de beurt met twee grote doeken.

Op 17 maart maken we een uitstapje naar de abdij van Saint Gilles. Dan geen schilderij, maar een bijzondere sculptuur (zie foto). Tijdens de afwezigheid van de predikant is pastor Marc van de Giessen gewoon bereikbaar. •



'Jezus wast de voeten van Petrus' (12e eeuw)

NIEUWS VAN DE WERKGROEP ZWO

Laten we de ZWO-kledingactie in stand houden!

Het voorjaar komt eraan en daarmee de behoefte om 'schoon schip' te maken. Ongetwijfeld geldt dat ook voor de kledingkast. Wat heb ik al tijden niet meer gedragen en kan wel weg? Het goede nieuws is... de ZWO schiet jullie graag te hulp. Óf wij komen de oude kleding halen óf je brengt het zelf naar Lex Pannekoek, Van Borselenlaan 20 in Bergen. In beide gevallen graag een belletje met Lex (072-5818186) of Dirk Roorda (072-5897753).

De hoeveelheid door de ZWO gesorteerde en verzonden kleding is de laatste jaren drastisch afgenomen. Daarom willen we via flyers een

beroep doen op alle bewoners van Bergen om te helpen met het inzamelen van goede bruikbare schone kleding. De flyers worden in de wijken van onze werkgroepleden huis aan huis verspreid. Het zou fijn zijn als we de mensen in Costuleni en Cozia dit jaar kunnen verblijden met heel veel spullen.

Ieder jaar mag de ZWO meewerken aan een dienst in de Ruïnekerk om zo de goede doelen en werkzaamheden van de ZWO uit te leggen. Dit jaar zoeken we naar een wat ludiekere vorm om een en ander te belichten. Dit creatieve proces is in volle gang en kan wel een paar tips gebruiken! •

Namens de ZWO-werkgroep, Emmy Bangert



WIL JE IEMAND SPREKEN?

Wil je een keer in gesprek met ds. Engele Wijnsma? Spreek je liever iemand anders? Neem dan contact op met pastor Marc van de Giessen of met een van de leden van ons bezoektteam:

Henriëtte Doeve 06-20236832
Nienke Hermanides 072-5898277
Loes Hoogcarspel 072-5812743
Jim Neidig 072-5895027
Cobie Pannekoek 072-5818186
Christien Roorda 072-5897753

bezoekteam@kerkinbergen.nl



KERKTAXI

Wil je opgehaald worden om naar de kerkdienst te gaan? Bel dan met de chauffeur van de betreffende zondag.

Graag op zaterdag tussen 18.00 en 19.00 uur. Voor verdere informatie: Ada Bergsma, 072-5895303.



10 mrt	Ton v.d. Dijssel	072-5111270
17 mrt	Jan Scholten	06-20976612
24 mrt	Wim Wiersema	06-36408890
31 mrt	Cor de Ruiter	072-5899374
7 apr	Ebelien Waanders	072-5899457
14 apr	Wim Wiersema	06-36408890
21 apr	Ton v.d. Dijssel	072-5111270