

Ruïnekerk Bergen

de protestantse Gemeente



QR-code voor jouw gift!



Zondag 17 maart 2024
Aanvang 10.00 uur

Kerkbrief Nr. 667

Voorganger: ds. Engele Wijnsma
Organist: Frank van Wijk
Ambtsdrager: Herma Kan
Tolk: Svetlana Paarlberg
Koster: Susanne Ooms
Kerkshop: Mariska de Kraker
1^e Collecte: Tientjesboom Zwerfjongeren

Lector: Anita van Prooijen
Kerkfotograaf: Maksym Schevchenko
Studio Ruïnekerk: Cor Dekker
Kerktaxi: Jan Scholten, tel. 06-20976612
Kinderkerk: Alberta Eppinga en Mariska de Kraker
Team Ontvangst: Ineke Cramer, Annemien & Ton van den Dijssel
2^e Collecte: Het werk van onze eigen kerkgemeente

de kleur
van de
zondag

De viering wordt LIVE uitgezonden via RTV80 (Ziggokanaal 44 of KPN-kanaal 1493),
maar ook LIVE of LATER via <https://youtube.com/live/G8KRoTMe8Nk> of: <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484>

Liturgie voor de vijfde Zondag van de 40dagentijd

Derde viering in de serie 'Goed dat JIJ er bent!'

Voor de viering klinken variaties over het passiekoraal 'Sei gegrüset, Jesu gütig' (BWV 768) van J.S. Bach

Welkom door Herma en Svetlana

'Onze hulp in de naam van 'IK BEN''

Inleiding op de Viering

'Ik geloof' (Jeroen van Merwijk, 1955 - 2021)

Gesprek met de kinderen

'Wij zijn op reis langs de weg van verlangen'

Evangelie naar Johannes, hfk 13 : 1-10

'Poij Allieluija Gospadoe' (3x, Zing Halleluja voor de ENE)

Overdenking

'Met de boom des levens' (Lied 547 : 1, 2, 4, 5 en 6)

Gebeden & Gaven

'Nu wij uiteen gaan' (Lied 423)

Tijdens de digitale collecten klinkt: Choral 'Herzlich tut mich verlangen' (BWV 727) van Joh. Seb. Bach

Zending & Zegen

Amen, amen, amen

Uitleidend orgelspel: Fuga in g (BWV 542) van Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Je collectegift is welkom via NLO4 RABO 0358515475 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen
Iedereen is van harte welkom bij de koffie, thee en limonade. Zet je je kopje a.j.b. terug op de bar?

Zondag Judica & de voetwassing door Jezus

Deze vijfde zondag in de 40dagentijd heet 'Judica', wat is ontleend aan Psalm 43 : 1. Daarin staat o.a.: 'Judica me', wat Latijn is voor 'Doe mij recht!' Het is een roep aan G'D om recht te doen aan deze wereld. We lezen vandaag hoe Jezus dit vormgeeft. Hij wast de voeten van zijn leerlingen. Dit is symbooltaal voor het accepteren van de levensweg van mensen die je ontmoet in je leven.

Wie wil meelesen in het verhaal van Witte Donderdag?

We lezen dit keer de Passiecyclus van Lukas. Dus net weer anders dan de vorige jaren. Bij deze bijzondere viering zitten we rond een gedekte tafel waar we brood en wijn delen. Het hele passieverhaal lezen we met meerdere stemmen. Wie vindt het leuk om dit jaar de rol te lezen van Jezus, van Petrus, de vrouwen bij het vuur etc.? Meld je dan aan via kerkbrief@kerkinbergen.nl. Ook de Zanggroep werkt mee. De avond begint donderdag 28 maart om 19.00 uur.



Victor Posch (saxofoon, piano, zang) en Pieter Rynja (orgel)

Volgende week: Palmzondag met andere muzikale crew

Onze organist **Frank van Wijk** gaat een concert geven in de Nidaros-domkerk in Trondheim. Wij laten hem natuurlijk niet graag gaan, maar het is wel een hele grote eer om in de belangrijkste kerk van Noorwegen te concineren. Gelukkig hebben we een goede vervanger in **Pieter Rynja**, ook een topper. **Victor Posch** is onze andere muzikale gast. Wij zijn trots dat hij ook dit jaar bij ons komt zingen en spelen. Er staan ook twee combinaties orgel & sax gepland.



Mariska de Kraker, Cor de Ruiter en Anita van Prooijen
Werkgroep Kerkbalans besprak de gang van zaken

"Als penningmeester ben ik eigenlijk heel tevreden. Het aantal toezeggingen is begin maart groter dan in 2023. Daarmee liggen we voor op schema. Daarbij komt ook nog dat een aantal 5-jaarlijkse geefovereenkomsten op 1 januari is afgelopen en ik nog een belafsprake heb gepland met de mensen die dat betreft. Opvallend is dit jaar het aantal nieuwe gevers. Dit komt door nieuwe belangstellenden, maar mogelijk ook door de belactie van **Karel Otto** naar 25 mensen die de afgelopen jaren niet gegeven hebben. Binnenkort zullen **Erna van Spaandonk** en **Anky Knoops**, namens de kerkenraad, nog 50 mensen bellen die ooit gestopt zijn met hun bijdrage Kerkbalans.

Eerder dit jaar werd in de kerkbrief gemeld dat niet betalende leden ons bijna € 40 per persoon kosten aan afdrachten die wij voor hen doen aan de landelijke kerk. Dat blijkt achteraf niet te kloppen. Het gaat om nog geen tientje. Toch is het jammer dat op die manier geld wegvloeit. De kerkenraad wil deze groep nogmaals benaderen. Verder wil ik iedereen bedanken die al een mooi bedrag heeft toegezegd of heeft overgemaakt. Ben jij er nog niet aan toegekomen? Graag ontvangen we jouw gift voor 2024 op rekeningnummer **NL19 INGB 0000230829** van de Protestantse Gemeente te Bergen o.v.v. Kerkbalans."

Mariska de Kraker



Alex Oud op schema richting Santiago de Compostella

Op 7 januari zongen we hem de zegen toe in de kerk. Alex vertrok op maandag 8 januari voor zijn pelgrimstocht naar Santiago de Compostella, te beginnen in Alkmaar. Inmiddels heeft hij Eaux-Puiseaux bereikt in de buurt van Troyes. Alex geniet van alle bijzondere contacten en het langzaam veranderende landschap *Wil je Alex' reisverslag lezen? Dat kan via: <https://www.polarsteps.com/AlexOud1/9650580-onderweg-naar-santiago-de-compostella>*

Klaas van Dijk was blij met onze engel van bijenwas

"Ik was blij verrast met het blij van medeleven van de gemeente met mijn ziekte. Het is mij een genoegen om te weten dat ik deel uit mag maken van de kerkelijke gemeente Bergen. Morgen ga ik weer naar Leiden voor verdere behandeling. Op zich voel ik me vrij goed."



Erna van Spaandonk, Helen Botman en Peter van Vleuten
Nieuw Licht van afgelopen week ging over inspiratie

Het was erg rustig in de kerk, maar hopelijk hebben veel mensen het mooie gesprek thuis kunnen volgen. **Helen Botman** en **Peter van Vleuten** zijn bekende musici in deze regio en zijn jaarlijks ook te horen in één van onze vieringen. Ze vertelden open en onbevangen over hun inspiratie en uitdagingen en ondersteunden hun verhaal met 4 gezongen liederen. Na afloop zongen ze aan de toog nog een lied voor Erna van Spaandonk die jarig was die dag.

Vorige week was het weer gezellig druk in de kerk

Niet alles ging vlekkeloos, maar de schilderijen van Paolo Veronese vielen goed in de smaak. De Kinderkerk werkte vooruit richting de viering van Palmzondag op 24 maart.



We hadden problemen met de beamer. Gelukkig had Cor Dekker nog een groot scherm thuis staan. Hielp hij ons weer mooi uit de brand.



Predikant in gesprek met Gijs van Westrienen uit Warmenhuizen. Hij is een vaste kijker, maar wilde ook een leer LIVE aanwezig zijn. Ook wilde hij van ons leren hoe je Oekraïners bij de viering betreft.