

Ruïnekerk Bergen

de protestantse gemeente



QR-code voor jouw gift!



www.kerkinbergen.nl

Zondag 15 december 2025
Aanvang 10.00 uur

Kerkbrief Nr. 703

Voorganger: ds. Engele Wijnsma
Organist: Frank van Wijk
Ambtsdrager: Wim Wiersema
Lector: Anita van Prooijen
Tolk: Svetlana Paarlberg
Koster: Susanne Ooms
Kerkshop: Mariska de Kraker
1^e Collecte: 'Stop Polio Nu' (Kerstmarkt)

Muzikale gasten: Marit Verwer & Peter Asbeek Brusse
Kerktaxi: Jan Scholten, tel. 06-20976612
Kerkfotograaf: Maksym Schevchenko
Studio Ruïnekerk: Meinoud Coehoorn
Kinderkerk: Alberta Eppinga en Mariska de Kraker
Team Ontvangst: Kathleen Westerdijk, Gerda Heemskerk en Arend Plug
2^e Collectiedoel: Het werk van onze eigen kerkgemeente

de kleur
van de
zondag

De viering wordt LIVE uitgezonden via RTV80 (Ziggokanaal 44 of KPN-kanaal 1493),
maar ook LIVE of LATER via <https://youtube.com/live/pQ1haBA4eUo> of: <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484>

Liturgie voor de derde zondag van Advent

Thema: 'Hoop is een kwaliteit van de ziel, een gerichtheid van de geest' (deel 3)

Voor de viering klinkt: "Nun Komm, der Heiden Heiland" (Lied 433) van Johann Seb. Bach (1685-1750)

Welkom door Svetlana & Wim	'Open mij met mijn licht en mijn donker'
Gebed & Inleiding op de viering	'Diep in mijn hart' uit 1943 (Jaap Valkhof)
Gesprek met de kinderen	Adventskaars en Lied 465 (bis)
Gedicht 'Heer, morgen zult Gij komen'	'Kom tot ons de wereld wacht' (Lied 433)
Het Benedictus (Lukas 2 : 68 -79)	'De wereld is mooi' (Wonderful world, vertaling Friso Vonder)
Overdenking	'Gezongen Benedictus – lofzang Zacharias' (Lied 158-b)
Gebeden & Gaven	'Reeds daagt het in het oosten' (Lied 444)
Tijdens de collecten zingen Marit en Peter 'White Christmas' uit 1940 (Irving Berlin)	
Zending & Zegen	Amen, amen, amen

Uitleidend orgelspel: Concerto in D (op.3/9) van Antonio Vivaldi (orgelversie van J. S. Bach)

Je collectegift is welkom via NLO4 RABO 0358515475 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen
Rotaryclub Bergen trakteert op iets lekkers bij de koffie. Van harte welkom bij de koffie en thee.

De liturgische kleur van de derde Advent is roze

De Latijnse naam van deze zondag luidt 'Gaudete'. Deze is ontleend aan een zin uit de brief die de apostel Paulus in het jaar 61 schreef aan de kerk van de Griekse stad Philippi. Daarin roept hij de mensen op tot vreugde: Gaudete = verheug je! De derde zondag van Advent wordt dan ook wel Klein-Kerstfeest genoemd. De witte liturgische kleur van Kerst mengt zich als het ware al met het donkerder paars van de andere zondagen van Advent. Technisch gezien zou dat resulteren in de kleur lila, maar de kerkelijke traditie is het roze gaan noemen. Op zich wel zo liefelijk.

Wil je de kerkbrief voortaan wekelijks in je mailbox?

Stuur dan een bericht naar: kerkbrief@kerkinbergen.nl

Let op: we hebben een nieuwe collecte-QR-code

QR-codes van de bank verlopen na een tijdje. Bij het lezen van dit bericht is de oude QR-code voor de zondagse collecte niet meer geldig. De nieuwe QR-code staat bovenaan deze kerkbrief.

Volgende week: Kerst Zing-In

Mis je de klassieke en bekende kerstliederen van vroeger? Dan kom je zondag 22 december helemaal aan je trekken. Geen preek, een paar korte gedachten en veel liederen van vroeger. De Zing-In-commissie bestaat dit keer uit Christel van Wonderen, Ebelien Waanders, Giselle Ecury, Mariet Haverkamp en Marc van de Giessen. Verder is het een gewone dienst met kaarten schrijven bij de entree, het schenken van een Kerstbal en koffie & thee na afloop.



De engeltjes van hoop worden enthousiast beschreven

Bij de ingang van de kerk kan iedereen zijn of haar hoop verwoorden en bijschrijven op een engel. Deze hangen dan de komende weken aan het scherm van hoop. Met Kerst gaan we het er natuurlijk over hebben.



Hoa le Thi en Karen Kaandorp versierden de boom

De Kerstboom staat weer in de kerk

Afgelopen week werd de kerk in de sfeer van Kerst gebracht. Deze zondag is de Kerstmarkt. Zo komen we langzaam aan weer in de juiste stemming.

Vorige week was de viering opnieuw vol hoop

Valentin Ocheda begeleidde de prachtige stem van Elina Stam weer vakkundig. Onze predikant verraste met het verhaal over Hanna en de wonderlijke geboorte van haar zoon Samuel. Frank van Wijk ging uit zijn DACH met BACH.



Francien van de Weerd, Brigitte Nordmann en Martin Sinnighe bij de tafel met de gekleurde engelen van hoop



Carine en haar dochters Roos (in roze trui) en Marie hangen hun engel met hoop op het kamerscherm.



Sebastian stak de tweede Adventskaars aan



Valentin Ocheda en Elina Stam brachten drie nummers

De actie Kerkmedia staat inmiddels op € 3650

Ben jij er nog niet aan toe gekomen? Je gift van € 25 of van € 30 is nog zeer welkom op **NL19 INGB 000230829** van de Protestantse Gemeente Bergen o.v.v. **Kerkmedia**.

Het Kerstpakket van de Ruïnekerk

Zondag 22 december

10.00 uur Zing-In vol bekende kerstliederen

Past. Marc van de Giessen & commissie Zing-In

Dinsdag 24 december Kerstavond

19.00 uur Kinderkerstfeest

Voor kinderen van 0 tot 100 jaar

22.00 uur Kerstnachtviering

Ds. Engele Wijnsma, Frank van Wijk (orgel)

Marianne Selleger (zang), Vita Hooglandt (zang)

Dirk Hooglandt (saxofoon)

Woensdag 25 december 1^e Kerstdag

10.00 uur Kerstmorgenviering

Ds. Engele Wijnsma, Frank van Wijk (orgel)

Zanggroep Ruïnekerk o.l.v. Maria Delver

16.00 uur Kerst in het Vredeskerkje

Ds. Engele Wijnsma, Pieter Rynja (orgel)

Marianne Selleger (zang), Vita Hooglandt (zang)

Dirk Hooglandt (saxofoon)

Let op: het thema en de preek zijn identiek in alle drie Kerstvieringen. De entourage is echter geheel anders.