

Ruinekerk Bergen

de protestantse gemeente

Zondag 26 januari 2025
Aanvang 10.00 uur

Kerkbrief
Nr. 708



www.kerkinbergen.nl

Wit is de kleur
van de zondag

Voorganger: Pastor Marc van de Giessen **Beamer:** Rob Kofman
Organist: Frank van Wijk **Kerktaxi:** Ton van den Dijssel, 072-5111270
Ambtsdrager: Wim Wiersema **Kerkbalans-café:** Mariska de Kraker
Lector: Ebelien Waanders **Studio Ruinekerk:** Marco de Boer
Koster: Susanne Ooms **Kinderkerk:** Alberta Eppinga en Mariska de Kraker
Kerkfotograaf: Robert de Kraker **Team Ontvangst:** Ria van Tiel & Ruth de Lorme van Rossem
1^e Collecte: PKN-Jonge generaties **2^e Collecte:** Het werk van onze eigen kerkgemeente

De viering wordt LIVE uitgezonden via RTV80 (Ziggokanaal 44 of KPN-kanaal 1493),
maar ook LIVE of LATER via <https://youtube.com/live/ArpPshjAs0> of: <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484>

Liturgie voor de derde zondag na Epifanie

Thema: 'Ongeschikt en daarom geschikt'

Voor de viering klinkt: Orgelconcert in C deel 1 (Allegro maestoso) van Christian Frederik Ruppe (1753-1826)

Welkom door Wim Wiersema

Ontsteken van de Paaskaars

Openingsgebed

Bemoediging, Groet & inleiding op de viering

'Een sollicitatiebrief'

'Handelingen der apostelen', hoofdstuk 9

Overdenking

Muzikaal intermezzo: Orgelconcert in C deel 2 (Larghetto con espressione) van Christian Frederik Ruppe

Mededelingen, Gaven

Tijdens de digitale collecte klinkt: Improvisatie over het lied 'Die mij droeg'

Gebeden met gezongen 'Keer u om naar ons toe!'

Slotgebed en Zegenbede

Uitleidend orgelspel Orgelconcert in C deel 3 (Rondo Allegretto) van Christian Frederik Ruppe

Je collectegift is welkom via NL04 RABO 0358515475 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen
Iedereen is van harte welkom bij de koffie, thee of limonade. Zet je je kopje weer terug op de bar?

Ook deze zondag KERKBALANS-café

Na de viering kun je gezellig in gesprek met penningmeester Mariska de Kraker, met vragen over schenken, legaten, periodieke betalingen etc. Ook voor alle vragen over de financiën van de kerk kun je bij haar terecht.

Volgende week: Thom van der Woude

Hij is rechtdoorzee en dat is een mooie eigenschap voor een vloot-aalmoezenier bij de marine. Deze Volendammer woont in Edam en is de laatste jaren een populaire voorganger geworden in het Vredeskerkje. Thom is ook diaken van het bisdom van het bisdom Haarlem.



Rust voor onze predikant

Veel mensen weten wel dat het niet goed gaat met Engele. De kerkenraad wil hem daarom een poosje vrijaf geven, maar dat wil hij niet. Het voorstel is nu, dat hij pas weer voorgaat bij de 1^e Zondag van de 40Dagentijd (9 maart). Omdat er al een vrije zondag en een vakantie in die periode valt, gaat het maar om drie zondagen waarop hij vervangen wordt. Hij blijft de kerkbrieven en de powerpoints maken. Ook blijft hij bestuurlijk actief en is er wanneer het nodig is.



KERKBALANS in volle gang

Eind januari houden we elk jaar onze geldwervingsactie om onze kerkelijke gemeente in stand te houden. Belangstellenden, leden en betrokkenen worden gevraagd om een bijdrage. De meeste mensen hebben de Kerkbalansfolder al gekregen. **We zijn ook blij dat steeds meer kijkers in het land ons een substantiële bijdrage schenken.** Je kunt ook de geefknop gebruiken. Die vind je hier: ruinekerk.nl/protestantse-gemeente-bergen. Onze folder is natuurlijk ook mee te nemen na de kerkdienst. Wil je gewoon meteen via de bank iets overmaken? Dat kan ook. Graag ontvangen we jouw gift voor 2025 op rekeningnummer **NL19 INGB 0000230829** van de Protestantse Gemeente te Bergen o.v.v. Kerkbalans.

Met vriendelijke groet, Mariska de Kraker, penningmeester



Koster Susanne Ooms is blij met de nieuwe stijl

De kleine zaal wordt momenteel opgeknapt

Het was er ook niet erg gezellig en sfeervol. Nu er toch geverfd moest worden, mocht Suus iets moois uitzoeken. De wanden worden groen met daarover een zilverkleurig raster. We zijn heel benieuwd hoe het wordt!



Onze predikant ging voor in Oudtburgh

Dit keer ging het over de hemel en de draagwijdte van dat woord in meerdere betekenissen. Ondanks dat twee afdelingen gesloten waren vanwege het norovirus, was er nog een heel aantal mensen. Hans Boorsma was de pianist.

Wil je deze kerkbrief voortaan wekelijks in je mailbox?

Dat kan: mail ons gerust via: kerkbrief@kerkinbergen.nl

Wil jij in 2025 graag eens bezoek van de kerk?

Dat kan, mail ons gerust via: bezoekteam@kerkinbergen.nl

Vorige week ging het over Boney M en Psalm 137



Mariet Haverkamp nodigde Eva Schultz en Evert Spee uit om onze kaartengroet te tekenen



Mariska de Kraker (links) en tolk Svetlana Paarlberg heetten iedereen welkom. Mariska toonde trots onze prachtige folder Kerkbalans



Onze predikant heette Margriet van Urk persoonlijk welkom. Zij keerde terug in de kerk na haar verhuizing en revalidatie



Omdat het over ballingschap ging deze zondag, waren we benieuwd naar de ervaringen van Anatoli Eliseev, die al weer bijna twee jaar geleden naar Nederland vluchtte. Hij en zijn vrouw Diana zullen de komende periode overigens niet of weinig in de kerk kunnen zijn.