

Ruinekerk Bergen

de protestantse gemeente



www.kerkinbergen.nl

Zondag 2 maart 2025
Aanvang 10.00 uur

Kerkbrief Nr. 713

Voorganger: pastor Marc van de Giessen
Organist: Frank van Wijk
Ambtsdrager: Wim Wiersema
Lector: Ebelien Waanders
Koster: Susanne Ooms
Kerkshop: Mariska de Kraker
1^e Collecte: KiA-Noodhulp Oekraïne

Beamer: Frank Boddendijk
Kerktaxi: Wim Wiersema, 072-5817551
Kerkfotograaf: Cor de Ruiter
Studio Ruinekerk: Cor Dekker
Tienerkerk: Alberta Eppinga en Mariska de Kraker
Team Ontvangst: Barbara Forstèn, Gerda Heemskerk & Ria van Tiel
2^e Collecte: Het werk van onze eigen kerkgemeente

de kleur
van de
zondag

De viering wordt LIVE uitgezonden via RTV80 (Ziggokanaal 44 of KPN-kanaal 1493),
maar ook LIVE of LATER via <https://youtube.com/live/Zn2dBJGsMc> of: <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484>

Liturgie voor Zondag Quinquagesima (= 50^e dag voor Pasen)

Thema: 'De weg naar wijsheid wijzen'

Voor de viering klinkt: Concerto in d (I. Allegro & Fuga) van Antonio Vivaldi (1678-1741) orgelbew. J.S. Bach
Welkom door Wim Wiersema 'De wereld omgekeerd' (Lied 1001)
Moment van Inkeer- Ontsteken van de Paaskaars 'Zuivere vlam' (Lied 458)
Openingstekst 'Heel de aarde jubelt en juicht' (Lied 67A : 1 en 2)
Inleiding op de Viering
Bemoediging & Groet 'Wek mijn zachtheid weer' (Lied 925)
Lezing 'Het lied van de stilte' (Lao Tse) 'Evangelietoon voor Lucas 6:39-45'
Lucas 6 : 39-45 (Bijbel in gewone taal)
Frank van Wijk speelt: Orgel improvisatie over Lied 607 'Gij zijt voorbijgegaan'
Mededelingen & Gaven 'Gij zijt voorbij gegaan' (Lied 607)
Tijdens de digitale collecte klinkt: Concerto in d (II. Largo e spiccato) van Antonio Vivaldi (orgelbew. J.S. Bach)
Voorbeden met 'O Lord, hear our prayer'- Onze Vader
Slotgedachte 'G'D heeft het eerste woord' (Lied 513)
Zegenbede: 'De Levende zegene en behoede U'
Uitleidend orgelspel: Concerto in d (III. Finale: Allegro) van Antonio Vivaldi (orgelbewerking J.S. Bach)
Je collectegift is welkom via NLO4 RABO 0358515475 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen
Iedereen is van harte welkom bij de koffie, thee en limonade. Zet je je kopje wel terug op de bar?

Volgende week begint de 40dagentijd

Zondag 9 maart staat onze eigen predikant weer op de kansel en neemt hij ons mee in een lange serie richting Pasen. Het thema wordt 'De vrouwen in het Passieverhaal'. Elke week zal hij een andere dame uitlichten. Te denken valt natuurlijk aan Maria en Maria van Magdala, maar ook aan de vrouw van Pilatus, de slavin die Petrus bijna verried en de vrouw die Jezus de voeten waste. Zo staat de hele **40dagentijd** volledig in het teken van de passieweek. Ook is het een eerbetoon aan ons vroegere gemeentelid Marie Amelie Dorothea van Reenen-Völter, de stichter van het Bergens Museum en het Vredeskerkje. Zij stierf 100 jaar geleden. De liturgische kleur van de **40dagentijd** is **paars**.

Volgende week: Brood en wijn

Het geplande Avondmaal van 2 februari ging niet door vanwege de afwezigheid van onze predikant. Daarom gaan we het zondag 9 maart doen, bij het begin van de 40dagentijd. Op zich is dat ook wel zo mooi, want we blikken in de komende periode vooruit op de Passieweek, en de apotheose van die dagen begon met het laatste avondmaal dat Jezus met zijn vrienden deelde. Zo kan volgende week zondag een duidelijke markering worden bij het begin van de bezinnings- en vastenperiode die de 40dagentijd van oudsher is. Het is ook de tijd van bewuster en betekenisvoller leven.



Actie Kerkbalans loopt nog steeds

Deze week bleek een gemeentelid nog eens € 50 extra te hebben overgemaakt. Dat was erg aardig, want we zijn er immers nog niet helemaal. In de afgelopen 3 weken zijn we langzaam naar het einddoel gekropen. Op dit moment staat de teller op € 72.000 van de begrote € 78.000. Dat is 92% van wat we hopen. Heb jij nog niks toegezegd of overgemaakt, dan hopen we dat je dat alsnog wilt doen. Of -wie weet- wil jij ook nog wel een extraatje schenken, net als dat vriendelijke gemeentelid dat ik net noemde. In plaats van toezeggen kun je natuurlijk ook gewoon een gift doen via rekeningnummer **NL19 INGB 0000230829** van de Protestantse Gemeente te Bergen o.v.v. Kerkbalans. Zo houden we samen een levende kerk in ons mooie dorp. **Mariska de Kraker, penningmeester**



Vorige week ging RK-diaken Thom van der Woude voor

Het werd een mooie viering, waarin Thom voor de tweede keer in februari voorging. Dit keer focuste hij op zijn dienstwerk als aalmoezenier. Hieronder een impressie:



Arend Plug en Henry Buit namens Team Ontvangst

Zondag 16 maart namen we afscheid van Fred Toeteneel

Fred is gestopt met zijn opleiding en gaat wat anders doen. Daarmee is ook een einde gekomen aan zijn voorgaan in onze gemeente. Tijdens zijn laatste viering in ons midden werd hij hartelijk bedankt en was het afscheid hartelijk.



Henriëtte Doeve overhandigt Fred een afscheidscadeau: een boekje over de Ruïnekerk en een fles wijn met ons logo.



Thom van der Woude in gesprek met Henriëtte Doeve



Joke Scheffer trakteerde vanwege haar verjaardag. Natuurlijk werd er voor haar gezongen.



Marco de Boer regisseerde de uitzending van Studio Ruïnekerk



Ebelien Waanders, Ria van Tiel, Angelique Ganesh en Dick Vos



Giselle Ecury was onze lector