

Ruinekerk Bergen

de protestantse gemeente



QR-code voor jouw gift!



www.kerkinbergen.nl

de kleur
van de
zondag

Zondag 23 maart 2025
Aanvang 10.00 uur

Kerkbrief Nr. 716

Voorganger: Pastor Marc van de Giessen
Organist: Frank van Wijk
Koster: Susanne Ooms
Welkom: Erna van Spaandonk
Lector: Leo van Breugel
Kerkshop: Mariska de Kraker
1^e Collecte: Tientjesboom (Oekraïne)

Beamer: Robert de Kraker
Studio: Meinoud Coehoorn
Kerkfotograaf: Frank Boddendijk
Kerktaxi: Dirk Roorda, 072-5897753
Kinderkerk: Alberta Eppinga & Mariska de Kraker
Team Ontvangst: Hoa le Thi, Ruth Delorme van Rossem, Henny Buit
2^e Collecte: Het werk van onze eigen kerkgemeente

De viering wordt LIVE uitgezonden via RTV80 (Ziggokanaal 44 of KPN-kanaal 1493),
maar ook LIVE of LATER via <https://youtube.com/live/2z8NCySsyDc> of: <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484>

Liturgie voor Zondag Oculi (= mijn ogen)

Thema: 'Bomen tot aan de Hemel' (3^e zondag van de 40dagentijd)

Voor de viering klinkt: Sei gegrüset, Jesu gütig (BWV 768, vervolg) van Johann Sebastian Bach

Welkom door Erna van Spaandonk

Inkeer & Ontsteken van de Paaskaars

'Zuivere vlam' (Lied 458)

Openingsgebed

'Het lied van het oprechte vasten' (Lied 537 : 1 & 2)

Bemoediging, Groet & Inleiding

'Wat ik gewild heb' (Lied 962)

'De boom die geen vrucht droeg'

'Het lied van het oprechte vasten' (Lied 537 : 3 & 4)

Evangelie naar Lukas 13 : 4-9

Overweging

Frank van Wijk speelt: Choral 'Wir glauben all an einen Gott' - Johann Ludwig Krebs (1713-1780)

Mededelingen & Gaven

Tijdens de digitale collecten spleet Frank: een orgel improvisatie Lied 547 'Met de boom des levens'

Gebeden (gezongen Kyrië door Zanggroep)

Stil Gebed & Onze Vader (Leen Koning)

Slotgedachte

'Die mij droeg op adelaarsvleugels'

Zegenbede

'Dat je de weg mag gaan die je goed doet'

'Nu wij uiteengaan' (Lied 423)

Uitleidend orgelspel: Fuga alla Gigue in G (BWV 577) van Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Je collectegift is welkom via NLO4 RABO 0358515475 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen
Iedereen is van harte welkom bij de koffie, thee en limonade. Zet je je kopje wel terug op de bar?

Dankjulliewel!

De kaart voor mijn verjaardag vond ik erg fijn. Mijn gezondheid laat helaas te wensen over en dus kan ik niet naar de kerk komen. Ik mis ook de contacten in de kerk op zondag.
Hartelijk groet, **Maartje Inia**

Wil je deze kerkbrief voortaan wekelijks in je mailbox?

Dat kan: mail ons gerust via: kerkbrief@kerkinbergen.nl

Wil jij graag eens bezoek van de kerk?

Dat kan, mail ons gerust via: bezoekteam@kerkinbergen.nl

Wie leest een rol op Witte Donderdag?

Op 17 april herdenken we de laatste maaltijd van Jezus met zijn vrienden. We zitten dan rond een grote tafel en lezen dit keer uit het Evangelie naar Mattheus de verhalen over de eenzaamheid van Jezus, zijn arrestatie en zijn weg naar het kruis. Dit doen we met verschillende stemmen. Tussendoor is er muziek. Wie zou dit jaar de woorden van een personage willen lezen? Te denken valt aan Pilatus, Petrus, de vrouw in de kazerne etc. etc. Voor vragen en opgave: dedominee@kerkinbergen.nl



Jan Smit en Ruslana Melnyk uit Schagen

Viering met Oekraïense klanken

Zondag 30 maart hebben we twee muzikanten die Oekraïense muziek zullen vertolken. We hopen dan weer samen met een aantal mensen uit Oekraïne in de kerk op weg te gaan naar Pasen. Voor deze gelegenheid zijn er ook tolken en vertalingen op het scherm.



Anky Knoops en Henriëtte Doeve

Onze diaconie verwelkomde de Tientjesboom

De zondagen voor Pasen vormen vanouds de Vastentijd. Christenen geven in deze periode vaak extra geld aan goede doelen. Wij maken dat dit jaar opnieuw zichtbaar met onze **Tientjesboom**. De opbrengst van onze diaconale collecte wordt zo duidelijk voor iedereen. Natuurlijk kun je ook zelf een tientje in de boom hangen. Of €5 (half-tientje), of €20 (dubbel-tientje). Bij diaken **Henriëtte Doeve** kun je zondag - voor de viering - ook tientjes pinnen. Dan krijg je van haar een bankbiljet om zelf in de boom te hangen



Opbrengst Tientjesboom voor hulp aan Oekraïne

We steunen een project in Tjachiv, waar burgers fakkels en voedsel voorbereiden voor de soldaten aan het front.

Vorige week zondag was Albèr Steneker te gast

Het ging over de vrouw die Jezus met dure olie zalfde. Onze predikant tekende haar als iemand die moed had om voor liefde te kiezen, ongeacht wat anderen daarvan zouden zeggen. Zo verspreidde zij de geur van vrijheid.



Er gingen maar liefst vier kaarten met groeten de deur uit



Frank Boddendijk was onze geweldige lector



Engele Wijnsma preekte ook nu weer met zijn handen. Let ook even op de afstandsbediening voor de PowerPoint op de laptop



Albèr Steneker eindigde met een medley van drie gospels