

# Ruinekerk Bergen

## de protestantse gemeente



QR-code voor jouw gift!



www.kerkinbergen.nl

Zondag 30 maart 2025

Aanvang 10.00 uur

Kerkbrief Nr. 717

**Voorganger:** ds. Engele Wijnsma

**Organist:** Frank van Wijk

**Koster:** Susanne Ooms

**Ambtsdrager:** Mariska de Kraker

**Tolk:** Svetlana Paarlberg

**Lector:** Giselle Ecury

**Kerkshop:** Mariska de Kraker

**1<sup>e</sup> Collecte:** Tientjesboom (Oekraïne)

**Studio Ruinekerk:** Marco de Boer

**Muzikale gasten:** Jan Smit en Ruslana Melnyk

**Kerkfotograaf:** Cor de Ruiter

**Kerktaxi:** Cor de Ruiter, 072-5899374

**Tienerkerk:** Alberta Eppinga & Mariska de Kraker

**Team Ontvangst:** Francien v/d Weerd, Svetlana Paarlberg, Jacqueline Blanken

**2<sup>e</sup> Collecte:** Het werk van onze eigen kerkgemeente

de kleur  
van de  
zondag

De viering wordt LIVE uitgezonden via RTV80 (Ziggokanaal 44 of KPN-kanaal 1493),  
maar ook LIVE of LATER via <https://youtube.com/live/RCqzszGYvHs> of: <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484>

## Liturgie voor Zondag Laetare (= wees blij)

Thema: 'Wanneer de haan kraait in ons leven'

(4<sup>e</sup> zondag van de 40dagentijd)

Voor de viering klinkt: Concerto in d van Alessandro Marcello, orgelbewerking van J.S. Bach (1685-1750)

Welkom door Mariska & Svetlana

'Onze hulp in de naam van Ik-Ben'

Gebed en Inleiding op de viering

'Bij de populier' (Ruslana Melnyk)

Mattheus 26 : 57 - 75

'Wij zijn op reis langs de weg van verlangen'

Gesprek met de kinderen

'Een nieuw geluk' (Jan Smit)

Overdenking

'O liefde die verborgen zijt' (Lied 561)

Gebeden (met lied 1006) & Gaven

'Zolang wij ademen' (Lied 657 : 1, 2 en 3)

Tijdens de digitale collecten zingt Ruslana Melnyk: 'Het lied van de valken'

Zegen

Amen, amen, amen

Ruslana Melnyk zingt: Chervony Ruta (= Rhododendron myrtifolium)

Uitleidend orgelspel: Concerto in F van Antonio Vivaldi (orgelbewerking van J.S. Bach, 1685-1750)

Je collectegift is welkom via NLO4 RABO 0358515475 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen  
Iedereen is van harte welkom bij de koffie, thee en limonade. [Zet je je kopje wel terug op de bar?](#)

### Wie leest een rol op Witte Donderdag?

De aanmeldingen stromen nog niet echt binnen helaas!  
Op 17 april herdenken we de laatste maaltijd van Jezus met zijn vrienden. We zitten dan rond een grote tafel en lezen dit keer uit het Evangelie naar Mattheus de verhalen over de eenzaamheid van Jezus, zijn arrestatie en zijn weg naar het kruis. Dit doen we met verschillende stemmen. Tussendoor is er muziek. Wie zou dit jaar de woorden van een personage willen lezen? Te denken valt aan Pilatus, Petrus, de vrouw op de binnenplaats etc.

Voor vragen en opgave: [dedominee@kerkinbergen.nl](mailto:dedominee@kerkinbergen.nl)

### Wil je deze kerkbrief wekelijks in je mailbox?

Dat kan: mail ons gerust via: [kerkbrief@kerkinbergen.nl](mailto:kerkbrief@kerkinbergen.nl)

### Dankjulliewel

Lieve mensen wat was ik zondag verrast, toen kijkende naar de dienst bij de mededelingen mijn foto verscheen waarbij Erna namens de gemeente mij feliciteerde met mijn 95ste jaardag, het maakte mijn feest echt compleet. Toen zij ook nog de Engel omhoog hield en deze voor mij was, waren de emoties even groot. Vele jaren heb ik deel uitgemaakt van de kerkenraad in diverse functies van 1962 t/m 2007. Toen ik vernam dat de door mij aangenomen en aangestelde organist Frank van Wijk de engel zou brengen hebben wij uitgebreid herinneringen op gehaald. Mijn hartelijke dank voor alles, Hans Sloff



## Vacature voorzitter van de kerkenraad vanaf 1 juni 2025

Ben jij iemand die kan verbinden, organisatorisch sterk is, structuur biedt, openstaat voor nieuwe ideeën, goed kan samenwerken en sterk in de schoenen staat? Daarnaast iemand die is gezegend met de nodige humor en die met een rustige blik de soms uitdagende kwesties het hoofd kan bieden? Dan zijn we op zoek naar jou! Word jij de nieuwe voorzitter van onze gemotiveerde kerkenraad?

Voor verdere informatie/sollicitatie kun je contact opnemen met onze huidige voorzitter Henriëtte Doeve: [06-20236832](tel:06-20236832) of [voorzitter@kerkinbergen.nl](mailto:voorzitter@kerkinbergen.nl). Doe dat ook wanneer je je niet volledig in de omschrijving herkent!

Herken jij jezelf niet in de omschrijving, maar denk je daarbij aan iemand anders? Laat het ons weten. Misschien ken je familieleden of kennissen die interesse hebben in deze vrijwillige functie. Naast leden van onze kerk kunnen ook diegenen die affiniteit hebben met onze kerk contact opnemen.



Mariska de Kraker (midden) en Henriëtte Doeve (rechts)

### Twee kerkenraadsleden te gast bij Rotary Bergen

De plaatselijke Rotaryclub bracht in december € 30.000 bijeen met haar jaarlijkse Kerstmarkt. Een derde deel van dat geld ging naar Stichting Instandhouding Ruinekerk (SIR). De rest naar stichting 'Stop polio nu'. Wij brachten met onze collecte die zondag ook € 801 bijeen voor dat totaalbedrag. De Bill & Melinda Gates Foundation verdrievoudigde dat bedrag. Als bedankje kreeg de kerkenraad twee kaarten voor het sponsorder, waar weer mooie contacten werden gelegd.

### De eerste Paaskaarten zijn inmiddels al bezorgd

De meeste kaarten vallen de komende week in de bus, maar een aantal is reeds voor dit weekend bezorgd. Hopelijk zijn jullie er net zo content mee als de kerkenraad. We zijn heel blij met het ontwerp van Susanne Ooms en Valentin Ocheda. De bezorgers van deze kaarten zijn: Andrys Wijnsma, Annemarie Musch, Arend Plug, Henriëtte Doeve, Gerda Heemskerk, Iefke Inia, Ineke Cramer, Jacqueline Blanken, Jan Scholten, Jaap en Sonja Hartwich, Geertje & Yke Vermeiden, Meinoud Coehoorn, Leo van Breugel, Maudlyn Wijnsma, Nel Speelman, Pieter de Bruijne, Peter Wiggers, Pieter Klinkenberg, Ria van Tiel, Ton van den Dijssel. Wim Wouters en Wybren Wijnsma. Bij dezen heel erg bedankt voor jullie inzet!

### Even geen engel, maar Coleus

Het was al aangekondigd: onze predikant heeft duurzame zaden geplant en het resultaat mag er zijn. De komende zondagen dus geen engel of bloemen, maar een plantje in een pot. Fijn als de pot ooit weer terugkeert in de kerk voor een volgende ronde.



### Vorige week ging Marc van de Giessen voor

Het werd een mooie en goed bezochte samenkomst. De preek was ontroerend mooi met een groot appel om guld met elkaar te hebben en vooral niet te oordelen over een ander. Hieronder een kleine impressie:



De Zanggroep o.l.v. Maria Delver ondersteunde de viering



Marc van de Giessen achter de lezenaar



Henriëtte Doeve (links) had een proeverij georganiseerd met dadelsoep. Henny Buit hielp haar met het uitdelen in lieve glaasjes