

Ruinekerk Bergen

de protestantse Gemeente



QR-code voor jouw gift!



www.kerkinbergen.nl

de kleur
van de
zondag

Zondag 13 april 2025
Aanvang 10.00 uur

Kerkbrief Nr. 719

Voorganger: ds. Engele Wijnsma
Organist: Pieter Rynja
Koster: Susanne Ooms
Ambtsdrager: Mariska de Kraker
Lector: Joke Scheffer
Kerkshop: Mariska de Kraker
1^e Collecte: Tientjesboom (Oekraïne)

Studio: Robert de Kraker
Muziek: Wiebe Pier Cnossen & Silvia da Silva Martinho
Kerfotograaf: Maksym Schevchenko
Kerktaxi: Dirk Roorda, tel. 5897753
Kinderkerk: Alberta Eppinga & Mariska de Kraker
Team Ontvangst: Rob en Anja Kofman, Ruth de Lorme van Rossem
2^e Collecte: Het werk van onze eigen kerkgemeente

De viering wordt LIVE uitgezonden via RTV80 (Ziggokanaal 44 of KPN-kanaal 1493),
maar ook LIVE of LATER via <https://youtube.com/live/HVivYeJ0r1o> of: <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484>

Liturgie voor Zondag Palmpasen

Thema: 'Claudia Procula en de vergeten profetie'



Voor de viering speelt Pieter Rynja 'Aria' van Jean-Baptiste Loeillet van Londen (1680-1730)

Welkomstwoord door Mariska de Kraker

'Onze hulp in de naam van 'IK BEN''

Inleiding op de viering & gebed

'O Happy day' (Wiebe Pier)

Gesprek met de kinderen

'Op een ezel komt hij aan' (Palmpasenlied, Wiebe Pier)

Tijdens de tweevoudige collecte zingt Wiebe Pier Cnossen 'Blackbird' van de Beatles (Paul McCarthy)

Evangelie naar Mattheüs 27 : 1-4

'Blute nur' (Uit de Mattheuspassion, Silvia)

Evangelie naar Mattheüs 27 : 11-26

'Kom met het licht van uw ontferming' (Job de Bruin)

Overdenking

'Mag ik jou tot goede vriend zijn' (Sytze de Vries)

Gebeden (met lied 1006) & Gaven

'Alles wat over ons geschreven is' (Lied 556: 1, 4 en 5)

Tijdens de Palmpasenoftocht zingen we met WPC: Op een ezel & 'Hosanna' (Jesus Christ Superstar)

Zending & Zegen

Amen, amen, amen

Uitleidende muziek: 'Herzlich tut mich verlangen' van Dietrich Buxtehude (1637-1707)

Je collectegift is welkom via NLO4 RABO 0358515475 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen
Iedereen is van harte welkom bij de koffie, thee en limonade. Zet je je kopje a.j.b. terug op de bar?



Volgende week: Pasen met Victor Posch (10.00 uur)

Elk jaar is het een feest, wanneer orgel en saxofoon samen klinken in onze viering. Daarnaast zal Victor ook dit keer weer een paar mooie en pakkende liederen zingen.

Volgende week Pasen in het Vredeskerkje (10.30 uur)

Je hebt de keus op Paasmorgen. Dan gaat Pastor Marc van de Giessen voor in Bergen aan Zee en de muzikale omlijsting is die ochtend in handen van Pieter Rynja.





Stille Zaterdag: eindelijk weer iets heel anders!

We gaan een indrukwekkende en moderne variant op alle Passies doen met moderne en hedendaagse muziek. Het programma heet: 'Volk om een vreemd verhaal'.

Jan Cornelis Blokhuis (toetsenist) en **Roeland Scherf** (docent popmuziek conservatorium Amsterdam) toeren sinds 2019 rond met hun zelfgeschreven popmuziek bij het passieverhaal. Dit resulteerde in een theatrale setting die al op veel plaatsen prachtige recensies kreeg. Dit wordt gecombineerd met ons eigen oude ritueel van kaarsen aansteken in een steeds donker wordende kerk. Ds. Engele Wijnsma is liturg en lector met een moderne variant van het evangelie. (Vrij entree, vrijwillige donatie bij de ingang)

Zaterdag 19 april om 20.00 uur



Witte Donderdag 2023 (archieffoto)

Wat doen we als kerk in de Stille Week?

Aan het einde van de viering op Palmzondag slaat de sfeer om van feest naar verdriet. Op **Witte Donderdag** komen we samen voor het delen van brood & wijn, zoals Jezus zijn vrienden gevraagd heeft: 'tot mijn gedachtenis'. We lezen het Passieverhaal uit het evangelie naar Mattheus in een rollenspel met 14 stemmen **Aanvang 19.30 uur**



Statie XII Jaap Min (Bergen, 1914-1987)

Mater van Giovanni Battista Pergolesi

Goede wijn heeft geen krans! Al meer dan 35 jaar presenteren we dit klassieke muziekstuk met strijkers en zangers op **Goede Vrijdag**. Het duurt 40 minuten en is betoverend mooi. Tip: kom op tijd! **Aanvang 16.00 uur**

Tip van Pleuny de Feyter

Elke zondagochtend kijk ik naar de viering op TV en geniet deze weken in aanloop naar Pasen hoe vrouwen een prominente rol gespeeld hebben in het leven van Jezus en zo ook in ons leven. Heel mooi. Elke zaterdagavond **mailt** onze predikant mij zijn teksten. waardoor ik alles veel beter kan volgen. Dat kun jij ook doen! Wil jij ook elke week de preek in je mail, meld je dan aan gerust aan via: kerkbrief@kerkinbergen.nl



Kom jij Paasmorgen ook naar de begraafplaats

Elk jaar verzamelen we ons met een aantal mensen tussen de graven van geliefden. Er is een klein liturgisch moment. Daarna krijgt iedereen een aantal narcissen uitgereikt om bij graven van dierbare gestorvenen te leggen. **Zondag 20 april om 08.30 uur**

Vorige week herontdekten we de kracht van nabijheid

Veel mensen waren geraakt door de muziek, de beelden en de taal. Het ging over Moeder Maria, staande onder het kruis en de kracht die uitging van haar stille verdriet.



Mariska de Kraker ligt aan Ineke Cramer en Anneke Biesheuvel uit mensen tientjes kunnen pinnen voor de boom.



Frank van Wijk (organist) en Ingrid Stijsiger (sopraan) brachten muziek uit het Stabat van Pergolesi ten gehore.



Gerda van der Waal en Coby Zwanenburg bedanken onze predikant.