

Ruinekerk Bergen

de protestantse gemeente



QR-code voor jouw gift!



www.kerkinbergen.nl

de kleur
van de
zondag

Zondag 7 december 2025
Aanvang 10.00 uur

Kerkbrief nr. 753

Voorganger: ds. Engele Wijnsma
Organist: Frank van Wijk
Koster: Ada Bergsma
Kerkenraad: Erna van Spaandonk
Lector: Joke Scheffer
Kerkshop: Mariska de Kraker
1^e Collecte: Oranje-Blijfhuis Alkmaar

Studio: Meinoud Coehoorn
Mystieke gast: Giselle Ecury
Kerkfotograaf: Marco de Boer
Kerktaxi: Dirk Roorda, 072-5897753
Kinderkerk: Alberta Eppinga en Mariska de Kraker
Team Ontvangst: Marianne Hoek, Hoa le Thi & Gerda Schlepers
2^e Collecte: Het werk van onze eigen kerkgemeente

De viering wordt LIVE uitgezonden via RTV80 (Ziggokanaal 44 of KPN-kanaal 1493),
maar ook LIVE of LATER via <https://youtube.com/live/y7S2icpYJdg> of: <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484>

Liturgie voor de tweede zondag van Advent

Thema: 'Stap 2 richting Kerst: ontvankelijk worden'

Voor de viering klinkt: Magnificat primi toni (BuxWV 203) van Dietrich Buxtehude (1637-1707)

Welkom Erna van Spaandonk & 1^e Adventskaars 'Hopen en uitzien naar het licht' (Lied 465)

Inleiding op de Viering & Verstillings 'Berghain' van het album 'LUX' van Rosalía

Talkshow 'Ruinekerk LIVE' 'Zing volop G'D's lof' – 1, 2 en 3 (Sytze de Vries)

Tijdens het voorspel van 'Zing volop G'D's lof' is er gelegenheid om onze gaven te geven

'De mystica Hadewych' 'Open mij met mijn licht en mijn donker' (3x)

Evangelie naar Lukas, hfdst. 1 : 26 - 38 'Magnificat' (Lied uit Taizé)

Overdenking 'Op U, bron van minne, blijf ik hopen' (Lied 442)

Dankgebed, voorbeden & Onze Vader 'G'D zal met je meegaan' (Job de Bruijn)

Na elke voorbede zingen we een couplet uit het adventslied 'Licht in onze ogen' (Lied 463 – 3x)

Zending & Zegen 'Amen, amen, amen'

Fuga sopra il Magnificat 'Meine Seele erhebt den Herren' (BWV 733) van Johann S. Bach (1685-1750)

Je collectegift is welkom via NLO4 RABO 0358515475 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen.
Je bent welkom bij de koffie, thee of limonade. Zet je je koffiekopje weer even terug op de bar?

Uitnodiging Kerstbuffet op woensdag 17 december

Graag nodigen we je uit voor het kerstbuffet op woensdag 17 december van 18.00 tot 20.00 uur. Inloop vanaf 17.30 uur. De kosten bedragen € 15 (incl. drankjes). Wil je zelf een bord en bestek meenemen? En ook weer ongewassen mee naar huis nemen? De vaatwasser in de kerk is niet geschikt voor vieze borden en bestek. Iedereen is van harte welkom (dus ook bv. je buurvrouw of een familielid). Opgave per mail: fiesta@kerkinbergen.nl. (Wel altijd even via de mail opgeven!) Betaling kan via NLO4 RABO 035 851 5475 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen o.v.v. Kerstbuffet. Er kan ook contant (wel gepast) betaald worden. Dit kan in de kubus gedaan worden op de avond zelf. Betaling is ook mogelijk middels de QR-code bij de kubus. **Opgave kan t/m dinsdag 10 december.**

Namens de kerkenraad, **Anky Knoop**
Het Kerstbuffet kent geen mooiste-bordwedstrijd.



Volgende week wordt Eliam Rustenburg gedoopt

In de zomer van 2022 trouwden zijn ouders Mandy en Daniël bij ons in de kerk. Hun oudste zoon Manuel mocht in die viering de heilige Doop ontvangen. Inmiddels is hun zoon **Eliam** ook geboren en vieren we dat in onze kerk.

Frank van Wijk is zondag te gast in onze talkshow

We hebben het zondag over de muziekclip 'Berghain' van Rosalía. Hoe kijkt onze organist naar deze mengvorm van klassiek en pop? Wat spreekt hem aan en wat niet?

Welk kerstlied is jouw favoriet?

Zondag 21 december houden we onze Zing-In, een viering zonder preek, maar met heel veel kerstliederen. Ook liederen die we vaak niet meer zingen tijdens de kerstvieringen zelf, omdat ze – wat taal betreft – minder passen bij onze tijd. 'De herdertjes lagen bij nachte?', 'Luid klokje klingeling'? Dus, welk lied wil jij graag zingen op 21 december? Mail dat naar kerkbrief@kerkinbergen.nl



Anky Knoops, Franziska van Toorn, Marleen van der Vliet & Svetlana Paarlberg met twee kleindochters

Onze kerstpakketten kunnen de deur uit

Samen met Stichting Welzijn Bergen hebben we onze krachten gebundeld en kunnen we 50 kerstpakketten uitdelen aan gezinnen en alleenstaanden met een krappere budget. De steun vanuit de gemeenschap blijkt daarbij hartverwarmend. Naast onze collecte van € 2500 voor dit doel werd het project ook gesponsord door Rotary Club Bergen, het Jumbo-filiaal in Schoorl, CONO Kaasmakers uit de Beemster en kapsalon Haarkazerne uit Nuenen.

Dankbericht vanuit het Grensland Trio

"Wij hebben de open houding, ook wat betreft het godsbeeld in jullie viering, afgelopen zondag als zeer prettig ervaren. Leegte is de oproep tot vele kleuren, zoals het delen van muziek, theater en de toegankelijke benadering van de predikant. Bedankt daarvoor. We komen graag nog eens zingen." **Ed Stokman** (componist en gitarist)

Jouw kerstkaart wordt dit jaar bezorgd door:

Anita van Prooijen, Anneke Douma, Annemarie Musch, Arend Plug & Gerda Heemskerk, Jaap & Sonja Hartwich, Geertje & Yke Vermeiden, Henriëtte Doeve, Iefke Inia, Jan Scholten, Leo van Breugel, Nel Speelman, Peter Wiggers, Pieter de Bruijne, Pieter Klinkenberg, Ria van Tiel, Rinus van der Pluijm, Ruud Luder, Ton van den Dijssel, Wybren & Andrys Wijnsma. **Heel hartelijk dank allemaal!**

Wie zou af en toe onze kerkfotograaf willen zijn?

'Wie al iets doet, wordt vaak gevraagd voor andere dingen.' Het is een bekende koker-blik in vrijwilligersland. Daarom gooi ik deze vraag even op: zou jij bijvoorbeeld eens in de 6 weken de foto's willen maken van onze viering? Graag een reactie via kerkbrief@kerkinbergen.nl.

Vorige week zondag begonnen we met Advent

Meerdere kerkbezoekers droegen een paars accent in hun kleding, passend bij de liturgische kleur van deze periode. Zelfs de verlichting van de bomen rond de kerk heeft een paarse tint. Let wel op: volgende week is de kleur **rose**. De muziek van het Grensland Trio was prachtig. Ze zongen gedichten van Alexis de Roode, Leonard Nolens en Rainer Maria Rilke, waarvoor componist Ed Stokman zelf muziek had geschreven. Het was prachtig!



Sebastiaan stak de eerste Adventskaars aan



Jeroen Gerritsen en Ed Stokman zongen drie gedichten die prachtig pasten bij het thema Advent & mystiek



Sinterklaas en Piet waren te gast bij onze Talkshow



Kathleen Westerdijk vertolkte de rol van de anonieme mystica of mysticus, de 'Wolk van Niet-Weten', voortreffelijk. Op de socials werd ze al bijna 4000 keer bekeken.