

Ruïnekerk Bergen

de protestantse gemeente



QR-code voor jouw gift



WIT is de kleur
van deze viering

Zondag 28 december 2025
Aanvang 10.00 uur

Kerkbrief Nr. 757

Voorganger: pastor Marc v.d.Giessen **Beamer:** Marianne Butijn
Organist: Frank van Wijk **Studio:** Meinoud Coehoorn
Koster: Ada Bergsma **Kerfotograaf:** Cor de Ruiters
Ambtsdrager: Rob Kofman **Kerktaxi:** Cor de Ruiters, 072-5899374
Lector: Ebelien Waanders **Kinderkerk:** niet aanwezig
Kerkshop: Mariska de Kraker **Team Ontvangst:** Ineke Cramer, Ria van Tiel, Ton van den Dijssel
1^e Collecte: Diaconie-eigen werk **2^e Collecte:** Het werk van onze eigen kerkgemeente

De viering wordt LIVE uitgezonden via RTV80 (Ziggokanaal 44 of KPN-kanaal 1493),
maar ook LIVE of LATER via <https://youtube.com/live/-7Ts5jgqnw> of: <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484>

Liturgie voor de Zondag 28 december

Thema: 'Onschuldige kinderen'

Voor de viering klinkt: Triosonate VI (Vivace) BWV 530 van Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Welkom door Rob Kofman

Zuivere vlam Lied (NLB 458)

Gebed van Toenadering

'We komen tezamen'

Inleiding op de viering

'Wat ik gewild heb (NLB 962)

Lied O kom, o kom Immanuel

Lezing 1 Fabel van de kooi

'Stille nacht'

Lezing 2 Mattheus 2; 13-18 & Overdenking

Orgelspel: 'Jesu bleibet meine Freude' (uit Cantate 147) van Johann Sebastian Bach

Voorbede en gaven met lied 'keer ons om naar ons toe'.

Tijdens de gaven speelt Frank: Noël "Étranger" van Louis-Claude Daquin (1694-1772)

Onze Vader

Zegen 'Dat je de weg mag gaan'

Slotlied: Nu wij uiteengaan (NLB 423)

Uitleidend orgelspel: Gigue-Fuga in G (BWV 571) van Johann Sebastian Bach

Je collectegift is welkom via NLO4 RABO 0358515475 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen.
Gerard Zerbold van Zutphen trakteert nogmaals op de originele Deventer kerstkruidkoek bij de koffie.

Nieuwjaarsreceptie na de eerste viering van 2026

Zondag 4 januari houden we een wat kortere viering met daarin wel de benoeming van **Trix van Os** als technisch voorzitter van onze kerkenraad. Onze eigen predikant, ds. Engele Wijnsma, gaat dan voor.

Neem jij iets mee naar de Nieuwjaarsreceptie?

Het hoeft natuurlijk niet, maar heb je nog bubbels of iets te eten over van Kerst en Oudjaar om te delen, neem dat dan gerust mee op 4 januari. Zo krijgen lekkernijen alsnog een plek bij onze Nieuwjaarsreceptie. Lijkt het je leuk om speciaal iets te maken? Neem dan contact op met onze koster via: koster@kerkinbergen.nl

Wil je in het nieuwe jaar een bezoek van de kerk?

Mail dan naar: bezoekteam@kerkinbergen.nl

Wat gaan we doen in 2026

We hebben ons de afgelopen jaren verdiept in boeken van de Joodse rabbijn Jonathan Sacks over Numeri en Leviticus. Sacks overleed plotseling in 2020, maar vorige maand verscheen weer een vertaling uit het Engels van één van zijn werken, met de Nederlandse titel 'De kracht van de Tora – ideeën die je leven veranderen'. Professor Michael E. Silverman (neurowetenschapper & gedragstherapeut) zei erover: 'Ik geloof niet dat ik ooit een boek heb gelezen - of ooit zal lezen - dat zo'n enorme rijkdom aan wijsheid bevat'. Na Kerst gaat Engele met dit boek aan de slag: 'Het geloof van G'D zelf'



Wil je deze Kerkbrief wekelijks in je mailbox?

Dat kan! Stuur een mail naar kerkbrief@kerkinbergen.nl.

Terugblik op Kinderkerst

De kinderen hebben het weer geweldig gedaan, net als de leiding. Het werd een mooi begin van onze kerstdagen. Er was duidelijk goed geoefend en oudere kinderen uit de kerk hielpen de jongeren, als het even moeilijk was.



De stoere herders warmden zich aan het kampvuur.



De engelen kwamen met een boodschap voor de herders



Jozef en Maria straalden helemaal bij de kribbe.



Nadat de kamelen (rechtsonder) de drie magiërs hadden gebracht, was het feest helemaal compleet.

Kerstdag was de kerk weer eens ouderwets vol

Alle 200 toegestane zitplaatsen waren bezet en de sfeer was uitstekend. Yasmijn Kooren bleek weer een geweldige muzikale gast die ons wist te raken.



Onze predikant bracht de 14^e eeuwse mysticus Gerard Zerbolt van Zutphen tot leven.



Solist Yasmijn Kooren en haar begeleider Frank van Wijk kregen een daverend applaus



Ebelien Waanders was de perfecte en foutloze lector deze avond.



Onze predikant danste door een volle kerk.