

Ruïnekerk Bergen

de protestantse gemeente



QR-code voor jouw gift



www.kerkinbergen.nl

De kleur van
deze zondag
is WIT

Zondag 5 april 2026
Aanvang 10.00 uur

Kerkbrief nr. 771

Voorganger: ds. Engele Wijnsma
Organist: Frank van Wijk
Ambtsdrager: Mariska de Kraker
Lector: Anita van Prooijen
Kerkshop: Mariska de Kraker
Kerkfotograaf: Maxim Schevchenko
Studio: Robert de Kraker
1^e Collecte: Tientjesboom: BuurtBak

Vertolker Dorothee Sölle: Kathleen Westerdijk
Kerktaxi: Joost Bergsma, 072-5895303
Koster: Susanne Ooms & Sarah Gischler
Kinderkerk: Alberta Eppinga en Mariska de Kraker
Zang & piano: Wiebe Pier Cnossen & Silvia da Silva Martinho
Team Ontvangst: Barbara Forstèn, Kathleen Westerdijk, Julian Kerseboom
2^e Collecte: Het werk van onze eigen kerkgemeente

De viering wordt LIVE uitgezonden via RTV80 (Ziggokanaal 44 of KPN-kanaal 1493), maar ook LIVE of LATER via:
youtube.com/live/uGjCCvC3IsY?feature=share of: <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484>

Liturgie voor Paasmorgen 2026

Thema: 'Opstaan tegen de zwaartekracht'

Voor de viering klinkt: Orgelconcert 'The Cuckoo and Nightingale' van Georg Friedrich Händel (1685-1759)

Evangelië naar Johannes, 20 : 1-9

'Morning has broken' (Cat Stevens, 1971)

Welkom, bemoediging & groet

'Laat de liefde je dragen' (Job de Bruijn, 2022)

Inleiding op de Viering & Meditatie

WPC zingt: 'Quia fecit mihi magna' (Magnificat van Bach)

Gesprek met de kinderen

Monoloog Dorothee Sölle

WPC zingt: 'Stand by me' (Elvis Presley, 1967)

Evangelië naar Johannes, 20 : 10-18

'De steppe zal bloeien' (Lied 608 : 1 en 3)

Overdenking

'U zij de glorie' (Lied 634 : 1, 2 en 3)

Geloofsbelijdenis van Dorothee Sölle

'Silvia zingt: 'To believe' (Jackie Evancho, 2011)

Gebeden & Gaven

Tijdens de digitale collecten zingen we 'Van donker naar licht' na prelude van Frank van Wijk op het orgel

Slotwoord

Zending & Zegen

Amen, amen, amen

Uitleidend orgelspel: 'Tocatta in Seven' van John Rutter (1941)



Paasmorgen met Silvia & Wiebe Pier (WPC)

Bijna elk jaar komen deze topmuzikanten bij ons musiceren: Silvia da Silva Martinho (sopraan) & Wiebe Pier Cnossen (bas-bariton & gospel). Dit jaar met Pasen.

Volgende week: Beloken Pasen met de Zanggroep

Marc van de Giessen gaat dan voor en gaat het hebben over het beroemde verhaal van Thomas, een discipel van Jezus. In de traditie wordt hij vaak 'de ongelovige Thomas' genoemd. Toch was hij het die als eerste mens een geloofsbelijdenis over Jezus uitsprak. De Zanggroep geeft extra glans aan het slot (beloken) van Pasen.



Onze kookploeg zorgt voor Paashapjes

Na de Paasviering serveert onze kookploeg twee zoete hapjes en een hartige snack. Wat ontzettend lief van hen!



Archieffoto 2025

Bijeenkomst op de begraafplaats op Paasmorgen

Het clubje wordt steeds kleiner, maar na de aankondiging dat we gingen stoppen, was een aantal mensen teleurgesteld. Dus we gaan deze zondag toch weer narcissen leggen bij graven van dierbaren. Welkom! **Aanvang 08.30 uur**

Lieve mensen, Vandaag vonden we de lieve Lelietjes van Dalen en mooie Ruinekerk kaart bij de achterdeur. Wat een mooie verassing en warme groet. Mijn moeder en ik willen u hiervoor hartelijk danken. Lieve groet,

Elly Swaan-Visser en Corien Swaan



We zaten rond de tafel en deelden brood en wijn. Het passieverhaal werd met verschillende stemmen uitgespeeld.



Robert de Kraker vertolkte Jezus, die hier het dankgebed uitspreekt bij de maaltijd.

De viering van Witte Donderdag voelde intens

De muzikanten van ons 'Stabat Mater' lieten al delen horen uit dat muziekstuk. Zo vormden zij -net als Frank van Wijk- de muzikale omlijsting bij deze bijzondere viering. Voorafgaand aan deze bijeenkomst liet een aantal mensen zich de voeten wassen door onze predikant.

Wil jij deze kerkbrief voortaan in je mailbox?

Stuur dan een mail naar: kerkbrief@kerkinbergen.nl

Vorige week vierden we Palmzonden

Ruud Zwart - onze gastpredikant van 3 mei - was in de kerk en vertelde: *'Ik ken geen predikant die een viering zo high-end kwaliteit en zo compleet overweldigend aanpakt als Engele. Alles klopt'*. Zijn vrouw en hij hadden genoten. Dat is echter alleen mogelijk dankzij alle andere aanwezigen in de kerk en de mensen met een taak. Dank! **Engele**



Veel kinderen - zowel uit de kerk als van de terrassen - genoten van een tochtje op één van de twee ezels.



Victor Posch speelde op saxofoon samen met Frank van Wijk op het orgel prachtige muziek uit de jaren dertig.



Ons gemeentelid Gerard Stribbos sprak op formidabele wijze een monoloog uit in de rol van Vincent van Gogh.



De kinderen gingen - terecht trots - rond met hun Palmzondenstok.