

Ruïnekerk Bergen

de protestantse gemeente

Zondag 10 mei 2026
Aanvang 10.00 uur

Kerkbrief nr. 776
Nieuwe editie



QR-code voor jouw gift



www.kerkinbergen.nl

De kleur van
deze zondag
is WIT

Voorganger: ds. Engele Wijnsma

Organist: Frank van Wijk

Koster: Susanne Ooms & Sarah Gischler

Ambtsdrager: Svetlana Paarlberg

Lector: Giselle Ecury

Kerkshop: Mariska de Kraker

1^e Collecte: Soepkeuken Beiroet (noodhulp)

Studio: Meinoud Coehoorn

Kerkfotograaf: Maxim Shevchenko

Kerktaxi: Ton van den Dijssel, 072-5111270

Kinderkerk: Alberta Eppinga & Mariska de Kraker

Team Ontvangst: Marianne Hoek, Yulia Schevchenko, Rienk Zijlstra

2^e Collecte: Het werk van onze eigen kerkgemeente

De viering wordt LIVE uitgezonden via RTV80 (Ziggokanaal 44 of KPN-kanaal 1493),
maar ook LIVE of LATER via <https://youtube.com/live/GFZjzAp4s-U> of: <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484>

Liturgie voor Zondag Rogate (= vragen staat vrij)

Thema: 'Leven van wat er nog niet is'

Voor de viering klinkt: Preludium en Fuga in G (op.37/2) van Felix Mendelssohn Bartholdy

Welkom door

'Licht in onze ogen' (Lied 463 : 1, 2, 3, 4 en 6)

Bemoediging & Groet

'Word stil nu de ENE tot ons komt' (Sytze de Vries)

Inleiding op de viering & Meditatie

'Laat de liefde je dragen' (Job de Bruijn, 2022)

Gesprek met de kinderen

Bijbelboek Genesis, hfdst 15 : 1-17

'Wait for the Lord' (Lied uit Taizé)

Overdenking

'Zoekend naar licht' (Lied 1005 : 1 (NL), 1 & 5 (Eng))

Gebeden & Gaven

'Ga met G'D en G'D zal met je zijn' (Lied 416)

Tijdens de dubbele collecte klinkt een improvisatie over het slotlied (Lied 416)

Zending & Zegen

Amen, amen, amen

Uitleidend orgelspel: Sinfonia uit Cantate 29 'Wir danken dir, Herr' van Johann Sebastian Bach

Je collectegift is welkom via NL04 RABO 0358515475 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen Iedereen is van harte welkom bij de koffie, thee en limonade. [Zet je je kopje wel terug op de bar?](#)

In memoriam: Hans Sloff

Op 30 april overleed één van onze Kerkvaders van statuur. Jarenlang was hij de technische man van de Ruïnekerk. Ook volgde hij elke zondag onze vieringen op het scherm. Hans werd 96 jaar. In dankbaarheid kijken we terug op zijn betrokkenheid bij onze community. De uitvaartdienst: donderdag 7 mei om 13.30 uur in de Ruïnekerk. **Corr.adres: Wikkeweg16, 1861 XB Bergen.**



Deze zondag vieren we Moederdag

Moederdag werd in 1908 in de Verenigde Staten gestart door Anna Jarvis, die een eerbetoon wilde brengen aan de zorgzame rol van haar overleden moeder. Hoewel Moederdag uitgroeide tot een wereldwijd commercieel succes, sluiten wij aan bij het intieme en spirituele gebaar van het oorspronkelijke begin. Natuurlijk wel met cadeautjes voor alle kerkmoeders.

Donderdag 14 mei: Hemelvaartsdag

Marc van de Giessen gaat voor in een viering waarin het gaat over loslaten en op eigen benen staan. Frank van Wijk (orgel) en Annette Galler (dwarsfluit) musiceren samen.

Zondag 17 mei gaat Thom van der Woude voor

Inmiddels is deze aalmoezenier een vertrouwd gezicht. Na vragen uit onze gemeenschap over de muziekkeuze, zal hij deze dit keer afstemmen met onze predikant.

Vrijwilligersavond: Save the date!

Woensdag 3 juni nodigt de kerkenraad iedereen uit voor een gezellige avond in de kerk. Zowel de Stichting (SIR) als de kerkenraad zal iets vertellen over mooie plannen voor de toekomst. **Aanvang 20.00 uur**

Zondag 26 april een volle viering binnen vijf kwartier

Het lukte onze predikant eindelijk weer eens te finishen in 75 minuten, dat bleek de afgelopen weken erg lastig, maar hopelijk gaat dit vaker lukken. Het ging deze zondag over de vraag: 'Durf je te geloven in groei, ook als het nieuwe nog niet zichtbaar of merkbaar is?'



Een gezellige sfeer bij het tekenen van de kaarten, waar we elke zondag veel mensen blij mee maken.



Nelleke van Dijk (rechts) bleek weer een geweldige gastvrouw.



Sandra van Lingen wist precies waarom een filmshot uit 'Pulp Fiction' (1994) het begin van de preek vormde.



Wim van Muiswinkel (midden) werd nadat hij was toegezongen voor zijn verjaardag door veel mensen persoonlijk gefeliciteerd.

Vorige week was Ruud Zwart onze gastvoorganger

Hij werkt voor het Stadsklooster Rotterdam, volgt graag onze vieringen en vond het erg leuk om een keer zelf voor te gaan in de Ruïnekerk. Ruud is een vriend en studiegenoot van onze predikant. Inmiddels heeft hij een schare fans opgebouwd in onze community.



Svetlana Paarlberg straalde weer volop gastvrijheid uit namens onze gemeenschap.



Frank Boddendijk las voortreffelijk twee Psalmen voor.



Ruud Zwart straalde rust uit bij zijn uitleg op zondag Cantate.



Frank van Wijk: als altijd de man die onze vieringen draagt.