

# Ruinekerk Bergen

## de protestantse gemeente



QR-code voor jouw gift



[www.kerkinbergen.nl](http://www.kerkinbergen.nl)

Rood is de  
kleur van  
de zondag

Zondag 24 mei 2026  
Aanvang 10.00 uur

Kerkbrief Nr. 778

**Voorganger:** ds. Engele Wijnsma  
**Organist:** Frank van Wijk  
**Koster:** Team Suus & Saar  
**Ambtsdrager:** Erna van Spaandonk  
**Lector:** Giselle Ecury  
**Kerkshop:** Mariska de Kraker  
**1<sup>e</sup> Collecte:** Diaconie - Oekraïne

**Studio:** Cor Dekker  
**Muziek:** Dirk Hooglandt & Marianne Selleger  
**Kerkfotograaf:** Maxim Schevchenko  
**Kerktaxi:** Wim Wiersema, 0636-408890  
**Tienerkerk:** Alberta Eppinga en Mariska de Kraker  
**Team Ontvangst:** Gerda Schlepers, Hoa Le Thi & Henny Buit  
**2<sup>e</sup> Collecte:** Het werk van onze eigen kerkgemeente

De viering wordt LIVE uitgezonden via RTV80 (Ziggokanaal 44 of KPN-kanaal 1493),  
maar ook LIVE of LATER via <https://www.youtube.com/live/SmjeGZnayu4> of: <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484>

## Liturgie voor de 1<sup>e</sup> Pinksterdag: 'Samen leven met verschil'

Літургія на 1-й день П'ятидесятниці: «Жити разом, попри відмінності»

Voor de viering klinkt: Overture uit Music for the Royal Fireworks van Georg Friedrich Händel

Welkom door Erna van Spaandonk	'Onze hulp in de naam van 'IK BEN''
Inleiding op de Viering & Meditatie	'Zij zit als een vogel, broedend op het water (Lied 701)
Talkshow 'De Mariannes'	'Avrix mi galanica' (Sefardisch volkslied)
Gesprek met de kinderen	'Als het licht is in mijn ziel' (André F. Troost, 1948-heden)
Overdenking	'Un moto di gioia' (Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791)
Gebeden met Lied 1006 & Gaven	'De Geest van G'D waait als een wind' (Lied 691)

Tijdens de digitale collecte zingt Marianne 'Vittoria mia core' (Giacomo Carissimi, 1605-1674)

Zending & Zegen Amen, amen, amen

Uitleidend orgelspel: 'La Réjouissance' (de Vreugde) uit de Fireworks Music van Georg Fr. Händel

### Serie Collecten voor Oekraïne:

Via Tetiana Otto kwamen we in contact met een Oekraïense stichting die hulp vraagt om een schuilplaats voor kinderen in Cherson verder in te richten. Voor zo'n 80 kinderen is een schuilplaats gerealiseerd; een veilige plek waar deze kinderen niet alleen tijdens een luchtalarm veilig zijn maar waar ze ook verder kunnen leren, zich ontwikkelen en steun kunnen ervaren. Er is dringend behoefte aan schoolspullen, creatieve materialen, meubels, laptops, printers, airconditioning, waterreservoirs en eten en drinken. Vier zondagen lang zamelen we geld in voor hen.

**Marianne Butijn, coördinator collecten (Co-Co)**

### Doe je mee met Team Ontvangst

Elke zondag zijn er mensen die de bezoekers van de viering welkom heten en wegwijs maken. Na de viering schenken zij koffie. Lijkt het jou ook interessant om eens in de twee maanden alle mensen persoonlijk te ontvangen, wordt dan lid van ons Team Ontvangst. Ons nieuwe rooster begint op 21 juni. Je kunt je opgeven via ons mailadres:

[kerkbrief@kerkinbergen.nl](mailto:kerkbrief@kerkinbergen.nl). Het is ook een leuke manier om andere kerkbezoekers beter te leren kennen.



### Volgende week: Offert Abraham werkelijk zijn zoon?

Het slot van onze serie 'Leren leven in vertrouwen' bereikt een hoogtepunt met het idee, dat Abraham zijn lang verwachte zoon gaat offeren. Wat zegt dit verhaal over ons?

### Vrijwilligersavond woensdag 3 juni

De besturen van de Stichting Instandhouding Ruïnekerk én onze PGB organiseren een avond voor [al](#) hun vrijwilligers. Aan de orde komen o.a. de toekomstplannen van beide organisaties en de organisatie van de Open Kerk komende zomer. Daarnaast is er veel ruimte voor gesprek en gezelligheid. Inloop vanaf 19.15 uur, aanvang om 19.45 uur. Wel graag opgeven via [info@ruinekerk.nl](mailto:info@ruinekerk.nl), of bij onze kosten (graag uiterlijk zondag 31 mei a.s.)

### Lieve Mensen,

Graag wil ik jullie danken en complimenteren voor de aandacht die elke week wordt geschonken aan diverse gemeenteleden met een bos bloemen of een kaarsengroet. Ook voor alle kaarten die elke zondag aan mensen worden gestuurd. Deze blijken van aandacht worden zeer gewaardeerd! Mijn hartelijke dank! **Loes Hoogcarspel**



Dick Sluis, Carlijn Lindemulder, Robert van der Jagt, Genna Wiebenga en Stella Schrijver. Bestuursleden Valti Wiebenga en Engele Wijnsma ontbreken op deze foto.

### Stichting MAD vergaderde in Bergen aan Zee

Het ging o.a. over vrijwilligers, de plannen voor de tuin, de komende tien zomervieringen, de restauratie van het orgel en nog veel meer. Alles verliep weer in een goede sfeer.



Anky Knoops, Svetlana Paarlberg, Wim Wiersema, Marc van de Giessen en Mariska de Kraker

### De kerkenraad kwam afgelopen dinsdag samen

Er werd o.a. gesproken over het concept beleidsplan 2027-2030, dat later dit jaar vastgesteld moet worden, waarbij ook de gemeente wordt gehoord. Ook is er een structuur opgesteld om dit jaar invulling te geven aan de Vredesweek van 19-26 september 2026. Verder worden de jaargesprekken ingepland met de koster, de organist en de predikant. De kerkenraads lunch heeft dit jaar plaats op zondag 7 juni ten huize van Marc van de Giessen. Onze predikant mocht de vergadering voorzitten.

### Wil je eens bezoek van de kerk?

Maak gerust een afspraak via ons bezoekteam of met pastor Marc van de Giessen of dominee Engele Wijnsma? Stuur dan een bericht naar: [bezoekteam@kerkinbergen.nl](mailto:bezoekteam@kerkinbergen.nl)

### Deze week een extra Foto-katern

Door de dubbele Kerkbrief van vorige week en meerdere vieringen ontvang je dit keer een extra foto-katern bij de Kerkbrief. We beginnen met de viering van zondag 7 mei.



Vanwege Moederdag en een ritueel dat aansloot bij de lezing hadden we de kerk anders ingericht



Drie mensen mochten een kaars aansteken en daarna een kaars geven aan iemand in de kerk. Diegene mocht dat kaarsje vervolgens aansteken en een nieuwe kaars aan een ander geven in de kerk. Dit ritueel in stilte verbeeldde Gods aanwezigheid in drie vlammen.



Het kaarsenritueel van boven gezien. Zowel de opstelling van de stoelen als het ritueel waren geïnspireerd op een beroemd icoon van Andrej Rublev (1360-1428)



De Kinderkerk had versierde chocolade voor alle kerkmoeders in de kerk. Dat werd zeer gewaardeerd.

### Hemelvaartsdag werd bellen blazen

Marc van de Giessen had iets moois en bijzonders bedacht. Na een viering met uitleg over deze dag en het Bijbelverhaal uit Handelingen 2 met daarbij passende liederen werd een nieuw ritueel uitgevoerd.



Mariska de Kraker oefende voor de viering met haar bellenblaas.



Frank van Wijk en Annette Galler speelden 3 delen uit de Sonate in F van Antonio Vivaldi, (1678-1741).



Ook Nel Spielman was het bellenblazen niet verleerd.



Tijdens de viering ging de kerk steeds meer ruiken naar de frisheid van Hemelvaart.

**Wil je deze Kerkbrief voortaan wekelijks in je mailbox?**  
Stuur dan een bericht aan [kerkbrief@kerkinbergen.nl](mailto:kerkbrief@kerkinbergen.nl)

### Bij de Stille Omgang werd de regen getrotseerd

Ieder jaar wordt het Mirakel van Bergen herdacht. Ondanks de regen maakte een kleine groep mensen om 6 uur 's ochtends een spirituele wandeling naar de plek waar ooit een kapel stond, ten oosten van ons dorp. Dit ritueel gaat terug terug tot de Elisabethsvloed van 18-19 november 1421. 400 Mensen uit Petten scholen in de kerk, maar die werd door de zee verzwoegen. Iedereen die in de kerk schilde, kwam om. Een schaal met hosties kwam terecht in Bergen, nabij de Kerkedijk. Deze werd naar de Ruïnekerk gebracht (toen nog geen Ruïne). De volgende dag was het zeewater in de schaal veranderd in een rode substantie. Dit bloedwonder maakte van ons Godshuis een pelgrimskerk. Vanaf dat moment zijn pelgrims en toeristen naar ons mooie dorp blijven komen.



### Vorige week ging Thom van der Woude voor

Deze marine aalmoezenier uit Edam-Volendam had zich goed voorbereid met een mooie verhaal, dat een brug sloeg tussen Hemelvaart en Pinksteren. Ook de muziek was passend bij deze tijd van het jaar.



Voor de viering mocht iedereen weer een kaarsje aansteken.



Ebelien Waanders was weer een uitstekende lector.



Thom van der Woude wist velen te inspireren.



Robert de Kraker van Studio Ruinekerk maakte er weer een prachtige uitzending van.



### In memoriam Huub van den Beld

Hij was al een hele poos ziek en op woensdag 20 mei overleed hij in alle rust. Hubertus Franciscus Marie van den Beld werd 77 jaar. Huub was jarenlang actief in onze Zanggroep Ruinekerk. Dit koor zal dan ook zingen bij het afscheid in onze kerk. Die bijeenkomst heeft plaats in besloten kring. **Correspondentieadres: Lijtweg 27, 1861VA Bergen NH**

### Schilderijen uit onze serie 'Leren leven in vertrouwen'

In deze serie staan Bijbelverhalen centraal over Abraham en Sara, die op weg gaan naar een land van belofte. Ze volgen een innerlijke stem, waarin ze G'D herkennen. Het blijkt een weg vol onzekerheid die kennelijk nodig is om te leren leven in vertrouwen. Elke week leggen we hun verhalen naast beroemde schilderijen. Dit waren tot nu toe:



'Kleur en ervaren zegt meer dan strakke lijnen trekken.'



'Durven blijven vertrouwen, ook als het mist in je leven.'



Abraham en Sara krijgen bezoek  
Andrej Roeblev (1360-1430)

'Vertrouwen is ook: je openstellen, tafel dekken en gastvrij zijn voor mensen op je levenspad.'